

VON
UR
ASSICS
18125
CENT
BELGIE
10FR

BONANZA

DE PEDDAALRUITERS



**KOM MEE!...NAAR DIE
FANTASTISCHE
WERELD VAN...**

DE VIER VERDEDIGERS

IN DIENST VAN DE VREDE

**hun wereld is:
super-wezens, monsters en
vijandige planeten**

**deze 48 blz dikke HIP COMIC
verschijnt maandelijks
Bfr 15 f1,-**



Bonanza

DE PEDAALRUITERS



Het enige wat je aan HIP COMICS overhoudt is 'n forse tic

De volgende morgen....

Met die wielen hebben we volgende week op het dansfeest vast veel sukses!

Als we tenminste een meisje vinden dat er 'n paar wilandoen!



Denk je dat PA die fietsmachine zou willen proberen?

O E I I I !
ER KLOPT IETS
NIET, Little Joe....!
Er staat niet één
paard in de koraal!



---En daar komen
pa en Adam naar buiten hollen!
Er is zeker iets ergs ge-
beurd!

PA!
Wat is er aan
de hand?



Paardendieven....!
Ze hebben vannacht kans ge-
zien om ALLE paarden van de
Ponderosa te stelen! We konden
ze niet eens achtervolgen! Span
gauw uit, dan kunnen we
deze paarden zadelen!

Wacht, pa!
Ik weet
iets
BETERS!



Met z'n VIEREN
op dit RIJWIEL gaan we
HARDER dan met z'n twee-
ën op deze afgematte
paarden!

Een RIJWIEL?
Praat toch geen
onzin, Joseph! We
kúnnen niet
eens fietsen!























Als het avondeten, afkomstig uit de proviandvoorraad van de boeven, de hongere magen heeft gevuld...

Maar hoe zijn jullie hier gekomen, Ben...?
We hebben helemaal geen paardsporen van jullie gezien!

WAAREMPEL!
Dat was ik bijna vergeten!



Hoss....die fiets-
machine van ons moet
nog in de rivier liggen! Ga
hem even halen!

Natuurlijk, pa!
Ik was hem ook
glad vergeten!



Hier ligt-
ie!

Ik help je wel
even, Hoss!



Jippie! Geef 'm de
sporen! Zin in een ritje,
Running Fox...?

WAUW! Wat is
DAT voor een
paard...? ?



HARDER!
ZET 'M
OP!

Hoepla! Daar
gaan we!





DE MAGISCHE HOOFDTOOI



De Cheyenne-krijgers wachtten in vol krijgsornaat achter een verhoging op de prairie. Nog geen kilometer verderop zagen ze de dertig man bereden troepen en de twaalf burgers, die dienst deden als verkenner, naderbij komen. De Indianen waren sterk in de minderheid, en het zou zelfmoord zijn om aan te vallen.

Plotseling, toen ze hun rijdieren de teugel gaven om huiswaarts te keren, kwam een forse, bijna 1,90 meter lange krijger naar voren galopperen. Een enorme hoofdtooi met prachtige veren golfde over zijn rug, terwijl hij de strijdkreet van de Cheyennes uitstootte en voorwaarts stormde naar wat een zekere dood scheen.

De geschrokken vijandelijke troepen staarden vol verbazing naar de fieraat krijger met zijn ha-

viksneus, die daar over de vlakte galoppeerde.... en hen helemaal alleen uitdaagde....

De afstand werd steeds kleiner. De hoorn schalde en de troepen namen hun gevechtsposities in. Toen, vijftig meter vóór de wachtende troepen, liet de Indiaan zijn paard zwenken, en laag voorovergebogen raasde hij als een wervelwind voor het front van de verbaasde soldaten langs.

Bijna als één man legden ze aan op "die gekke Cheyenne" en vuurden. Doch niet één kogel trof zijn reusachtige gestalte. Weer deed hij zijn paard zwenken en opnieuw stormde hij voor hun gelederen langs... terwijl hij zijn griezelige strijdkreet liet klinken. En ook ditmaal was er niet één kogel van het donderend geweersalvo, die doel trof.

Kalm reed hij toen terug naar de andere Cheyennes, en voerde hen weg naar hun kamp....

Deze ongelooflijk dappere Indiaan was "Vleermuis" – onder de blanke Amerikanen beter bekend als "Romeinse Neus"

De Cheyennes telden vele dappere krijgers, maar deze fantastische vechter zal het langst in de herinnering blijven voortleven. Keer op keer deed hij de troepen van de Verenigde Staten versteld staan door zijn moed en vindingrijkheid in de strijd. Dikwijls vroegen zijn tegenstanders zich af of zij misschien met losse flodders schoten.... En hij vormde een grote bedreiging voor de blanke Amerikanen, omdat zijn doodsverachting de andere krijgers tot vermetele daden inspireerde! Ja, Romeinse Neus scheen onkwetsbaar.... Hijzelf en zijn stamgenoten geloofden daar vast in. Volgens hen was het de magische hoofdtooi, die hem ontastbaar maakte. Ice, de beroemde medicijnman, had die hoofdtooi voor Romeinse Neus vervaardigd. En hem gezegd, dat blanke kogels noch Indiaanse pijlen hem konden deren, als hij de veren tooi droeg. En dat scheen inderdaad maar al te waar te zijn.

"Maar er is één belangrijke voorwaarde," had Ice de grote krijger verteld. "Je mag nimmer voedsel eten of laten bereiden met een ijzeren instrument, zoals mes of vork, - want dan zal de machtige medicijn van de krijgstoel teniet worden gedaan. Dan zul je niet meer veilig zijn voor vijandelijke kogels of vijandige pijlen."

Vele maanden lang hield Romeinse Neus zich stipt aan wat Ice had gezegd. Toen, in 1880, was een groep blanke prairiebewoners ingesloten door de Cheyennes en de Sioux. De avond voor de slag gebruikte Romeinse Neus de maaltijd in het Sioux-kamp, terwijl het krijgsplan ontvouwd werd. Plotseling, toen hij zich tegoed deed aan gebakken brood, viel zijn blik vol afgrijzen op een squaw bij het kampvuur. Zij haalde het brood met een STALEN vork uit de pan! Ongewild had Romeinse Neus het machtige taboe van de medicijnman gebroken! Maar onmiddellijk wist hij wat hem te doen stond. Hij zou niet ten strijde trekken, maar wachten tot hij verdere magische handelingen van Ice had ondergaan, waardoor de toverkracht van de hoofdtooi weer zou worden hersteld.

Maar toen hij het kamp wilde verlaten, kwamen de andere opperhoofden naar hem toe. Ze bezwoeren hem dat de andere krijgers bang zouden zijn als Romeinse Neus niet meevocht. Hij moest en zou deelnemen aan de strijd.

De volgende morgen zette Romeinse Neus zijn magische hoofdtooi nog een keer op en reed recht op de vijand af. Bij het allereerste geweersalvo werd hij al van zijn paard geschoten: zijn prachtige veren muts had haar beschermende kracht verloren.... En toen hij tegen zons-
ondergang in het kamp de geest gaf, hield hij zijn trotse hoofdtooi vast in de armen geklemd. Misschien zou ze op de Eeuwige Jachtvelden haar grote magische kracht terugkrijgen en haar drager voor altijd onoverwinnelijk maken....

Bedrock Barnes de SCHEEPSBEL

We hebben nog net genoeg tijd om onder ons zeildoek te kruipen, Lonesome, voor het zand ons bedelft!

HAWWWW....
IE-AAAAHH!

Omdat zijn water bijna op is, gaat Bedrock op weg naar 'Gila-rivier.... maar hij komt in een vreselijke zandstorm terecht!

LATER....

DING!
DING!
DING!

Boven het geraas van de storm uit hoor ik een BEL klingelen, Lonesome! Misschien is dat een spookklok, die voor onze begrafenis luidt!

Maar eindelijk, als de storm voorbij is....

Uche....proest, eh....we leven nog, Lonesome... maar ik hoor nog steeds die BEL!

DING!
DING! DING!
DING!

Lonesome.... is het me in m'n bol beslagen! ZIE en HOOR ik dingen, die er niet ZIJN....?

DING
DING

IE-AAAAHHH?

Nee, ik droom niet! Het is écht! Een oud schip, dat onder het zand zat en gisteravond is blootgelegd door de storm!



Op de handelspost.....

Mein vriend, dat is **WUNDER-BAR!** Er is kein twijfel mogelijk! Dat zijn Duitse munten uit de vijftiende eeuw! Die zijn door Duitse politieke vluchtelingen hierheen gebracht!

WAT zeg je daar nou, Otto..?



Ik heb geschiedenis gestudeerd! Omstreeks 1415 voeren drie schepjes weg uit Deutschland! Met mensen die zich de woede van hun koning op de hals hadden gehaald! Zij besloten uit te wijken naar de Nieuwe Wereld en daar een nieuw tehuis te bouwen! Maar kom... ik zal je onderweg wel meer hierover vertellen!



....Door een grote springvloed kwamen de drie schepjes vanuit de Golf van Californië terecht in het uitgestrekte meer, dat zich toen hier bevond, waar nu de woestijn is! De Cahuilla-indianen vertellen er nog over... en ze kennen zelfs nog een paar Duitse woorden!

Ongelooflijk! Ze zijn dus temidden van de indianen gaan wonen!



PING!
PING!
PANG!
PING!

HOOR je dat, Otto...? De **SCHEEPS-BEL**....kristalhelder! We zijn nu vlak bij het oude schip!

Ja, ja.... **VOOR-WAARTS!** Deze vondst zal jou heel **RIJK** maken, Bedrock...en ook ik zal er beroemd door worden!



Maar voor ze het schip zien, steekt een nieuwe zandstorm op.....

Vlug onder het zeil, Otto....anders **ZULLEN WE STIK-KEN!**





Bonanza

OMA STEUNT DE REVOLUTIE

COCHERO!
AUN ACERCAMOS —
NOS AL CIUDAD?
COCHERO—!

Dat is nou al
de derde keer in
tien minuten dat ze
tegen me zit te gillen!
Als JIJ wat Mexikaans
spreekt, Adam...roep dan
wat terug om haar te
kalmeren!



Als Adam Cartwright bij zonsopgang terug-
keert uit Sacramento, waar hij voor zaken is
geweest, zit hij naast de koetsier, een oude ken-
nis, op de bok.....

Stop even, Harry....
dan zal ik even naar haar
toegaan! Dat is beter dan al
dat geschreeuw en
gegil!

HU—HUUUU!
Ik stop anders niet
graag met een kist
vol goud aan boord!
Maar als jij vindt dat....
HUUUUUUUU!



CON SU PERMISO,
SEÑORA...! We zijn nog onge-
veer CUARENTA KILOMETROS,
veertig kilometer, van Virginia
City af!

GRACIAS,
SEÑOR! Kom binnen!
PUEDA
LLAMARME
ABUELA JUANA!
(Noem me maar Oma
Jane!)



MI NIETO.... mijn
kleinzoon Antonio komt me
afhalen in Virginia City.... en ik
zal heel erg blij zijn hem weer eens
te zien....OH! Mijn
tas.....!



Ik
heb 'm al...
UNH!









Alleen voor de
geheiligde zaak van
revolutie zou ik zo-
iets doen! In tijden van
oorlog moeten ook
de onschuldigen lijden
voor het nationale
belang!
Maar dat zul jij wel
niet begrijpen.....



UREN LATER.....

Je...eh....
pakezel....kan niet
....meer!

AY
DE
MI!



Drink,
POB-
RECITO!



Schiet me maar liever dood, opoe...
terwille van je revolutie....en drink dan zelf
de rest van het water op! Je hebt nog
geen druppel gehad! Je zult ook
wel dorstig zijn!

Oh...ik red me wel!
Kom, we zijn nu vlak bij
de CABANA!



Op dat moment, een eind
terug.....

Neergeschoten....en beroofd....
door een lieve, oude damesachtige bandiet!
IK, HARRY BULLOCK! En Adam is OOK
foetsie...God weet waarheen.... Aiii....oh...
m'n arme HOOFD....!



Ze liet ■ voor dood achter! O....wat een duivels kreng! Ze heeft de teugels doorgesneden en dus kan ik de koets niet meer gebruiken...!



M-mijn hoofd....het barst bijna! De dichtst bijzijnde ranch is de PONDE-ROSA....als ik tenminste de kortste weg kan vinden! En ik hoop dat de Cartwrights thuis zijn! VORT!



HARRY BULLOCK! Wat is er in hemelsnaam met JOU gebeurd...!

Roofoverval, Ben! Adam werd bewusteloos geslagen! Ik neergeschoten...en toen ik bijkwam, was ik alleen....Kwam naar jullie toe rijden.....



Harry, jij blijft hier tot je wond beter is! Wij gaan onmiddellijk op zoek naar Adam!

Ik hoop dat hij nog in leven is, als je hem vindt!



Denk je dat Adam nog een kans maakt, pa...?

Ik weiger om voorlopig iets anders te denken!





Hier zijn de paarden van de weg afgedwaald, pa! Het spoor van die oude bedriegster moet hier dan ook ergens zijn....

Ja...èn dat van haar mede-bandieten! Ze moet hulp hebben gehad met die zware koffer!



Na een lange speurtocht....

PA! DAT ZIJN AFDRUKKEN VAN ADAM'S LAARZEN! Plus die van onze "lieve, ouwe oma"!

Juist, Joseph.... en er valt nog méér uit af te lezen....



Kijk maar! De afdrucken van Adam's laarzen zijn erg DIEP! HIJ droeg die kist met goud....onder bedreiging van een revolver waarschijnlijk!



Tegen zonsondergang....

Daar staat een blokhut, pa.... tussen die bosjes boven die greppel daar!

Ja, ik zie het... en dat zou best 'n schuilplaats kunnen zijn! Laat de paarden hier....buiten het gezicht!



Bah! Het is te donker om de kaarten nog te kunnen zien! ABUELA! Ik vind, dat ~~we~~ vanavond nog naar de grens moeten vertrekken!

Ja....en die gringo moeten we voorgoed het zwijgen opleggen!









De kachel valt om... en gloeiende kolen rollen over de kurkdroge vloer!



JOSEPH!
NIET SCHIETEN! Al-
leen grootmoeder zit nog in
die hut...en ze zal LEVEN!
VERBRANDEN!

HUH?
ADAM...??



PA! STAAK HET VUREN! ADAM
IS HIER! Er zit alleen nog maar een
oude vrouw in
die
hut...!



BANG!

JOSEPH.....de
hut staat in BRAND...!
Maar degene die erin zit,
schiet gewoon dóór!



Ze schiet niet
meer! Kom mee, Little
Joel. We moeten proberen
haar eruit te krijgen!





GEHEIME
AGENTS



85 CENT REEKS

**SPIONAGE
BEELD
VERHALEN
VAN
VOLTREFFER
FORMAAT
!**

DE GEHEIME AGENTEN VAN HET WESTEN BEHOREN TOT EEN CENTRALE ORGANISATIE, DIE ZIJN MENSEN INZET DAAR WAAR INTERNATIONALE ONDERHANDELINGEN VERTROEBELD KUNNEN WORDEN DOOR O M SABOTAGE OF OMKOPE RIJ

IN DE 85 CENT REEKS VORMEN VELE LANDEN EN STEDEN HET WERKTERREIN VAN DE AGENTEN, ZONDER DAT DE BEVOLKING DAAR ENIG VERMOEDEN VAN HEEFT, EN DAT IS MAAR GOED OOK, WANT MEESTAL IS DE AANPAK NIET BEPAALD ZACHTZINNIG

je ruikt
het
KRUIT
in

SHERIFF CLASSICS



**BIJ ELKE
CLASSICS-DEALER**

85
cent
—
12 Fr.